



Coop Sint Jan Nieuws

Jaargang 5, nummer 2 – juni 2021

Gin gemekker!

Lieve mensen,

Langzaam komen we los van die ellendige corona-maatregelen. Het lijkt wel alsof we een soort winterslaap achter de rug hebben, net als buiten in de natuur. Ook wij komen allemaal tot leven. We zijn weer in beweging en krijgen weer kleur op onze wangen. Dat hadden we nodig, ook al zijn we er nog niet helemaal. We zijn blij met wat er weer kan en mag, gaan niet bij de pakken neer zitten.

Om met de woorden van een jonge oud-Strijpenaar te spreken: 'Als ge gèr gemekker wilt heure, dan koopte mar un geit.'

We kijken vooruit en maken er weer een klein feestje van.
Wie leest er mee?

Wilma



Onze zomerse Openingstijden

Ma	8.30-18.00
Di	8.30-18.00
Wo	8.30-18.00
Do	8.30-18.00
Vr	8.30-18.00
Za	8.30-16.00
Zo	8.30-16.00



* Op woensdag en zaterdag zijn we open tot de laatste PIETSA is afgehaald.



TIP:
Geef een bon cadeau voor ijs, PIETSA of iets uit ons assortiment naar keuze.

Coop Sint Jan
Strijperstraat 51
5595 GB Leenderstrijp
T: 040-7602113
M: 06-86630062
winkel@coop-sintjan.nl
www.coop-sintjan.nl

Over geiten gesproken

We zijn weer bij Boerderij Saanenhof geweest om diverse heerlijke geitenkazen in te kopen. Wist u dat het ras van deze witte melkgeit de Saanengeit is? En dat deze geiten naast mekkeren ook kwispelen met hun staart?



De geiten lopen vanaf het voorjaar lekker in de wei achter de boerderij. Hun melkproductie ligt tussen de 3 en 5 liter per dag. In ons assortiment hebben we: Fenegriek, jong, belegen, verse roomkaasjes met of zonder kruiden en oliekaasjes. Stuk voor stuk biologische geitenkazen.

Tegoedbon bakkerspakket

Eerder dit jaar kregen alle leden en begunstigers van winkelvereniging een tegoedbon voor een bakkerspakket. Deze kunt u nog steeds inwisselen voor enkele geselecteerde artikelen uit het assortiment van onze warme bakker.

De Coöperatieve Verbruikersvereniging stelt zich tot doel om een winkelvoorziening te behouden in Leenderstrijp, en tegelijk de rijke historie van school en winkel te bewaren. Kom voor een inschrijfformulieren naar de winkel.





Ooievaars

Na onze oproep in de nieuwsbrief van januari heeft Ton van Dijk aangeboden om de ooievaar op te knappen. Hij heeft er direct werk van gemaakt en het resultaat is prachtig.

De ooievaar staat dus klaar om weer 'uit te vliegen'. Strijp: doe je best!

Ton, heel hartelijk dank voor je hulp!

Vaderdagcadeautjes

Voor alle lieve, leuke stoere, knappe, slimme, grappige en/of dappere vaders van alle leeftijden hebben we weer allerlei leuke cadeaupakketjes gemaakt. Kom gerust even kijken of er iets bij zit en laat je verrassen!



Nóg meer kaas

Nu we het toch over kaas hebben: we zijn ook regelmatig te vinden bij de kaasmakerij van de familie Bax uit Heeze. Zij bereiden hun rauwmelkse kazen op ambachtelijke wijze uit melk van hun prachtige, roodbonte Holstein koeien. Een melkkoe met een hoge melkproductie van zowat 8.500 liter per jaar. Als je binnendoor naar Heeze rijdt, kun je de ze in de wei zien staan grazen. We zeggen ook wel voor de grap: de kaas komt uit Heeze maar de koeien in de wei kijken naar Leende.

Ook van deze kaasmakerij hebben we een mooi assortiment: jonge, belegen en oude kaas. Bovendien hebben we heerlijke kruidenkaas, fenegriek en Italiaanse kruiden of andere smaken.



En tot slot komt kaasboer Duijster bijna wekelijks langs met kilo's geraspte kaas voor onze PIETSA'S, komijnekaas en kakelverse scharreleieren van hun Lohmann Brown kippen. Deze hennen leggen zo'n 300 eieren per jaar. Het zijn vriendelijke kippen die ook als huisdier gehouden kunnen worden.

Parkeren bij de winkel

De parkeerplaatsen aan de voorzijde van de winkel zijn bedoeld voor onze klanten. Ze horen bij de winkel (eigen terrein). Omdat ze soms hele dagen bezet zijn door auto's van mensen die een dagje gaan fietsen, hebben we bordjes geplaatst die verwijzen naar de parkeerplaats achter de winkel. Daar is het gratis parkeren. De hele dag!



Verwen papa met een vaderdagontbijtje

De gezelligheid van de kermis en het wagenspel moeten we helaas nog een jaartje missen. Om Vaderdag toch feestelijk te beginnen, hebben we iets leuks bedacht: een heerlijk Vaderdag-



Ontbijt. En het leuke is: de kinderen beslissen!

Op de bestellijst (verkrijgbaar in de winkel) staat waar je allemaal uit kunt kiezen. Vul samen met de kinderen op het lijstje in wat papa graag lust.

Een mooie placemat hoort er ook bij. Daarvoor hebben we leuke kleurplaten. En natuurlijk pakken we alles gezellig in voor al die lieve papa's.

Lever je bestelling en kleurplaat uiterlijk 18 juni bij ons in, dan zorgen wij dat het op 20 juni om 10 uur klaar staat.



Honing van de imker

Een mooi product uit ons assortiment is de honing van Lisa en Jan van der Wiel uit Soerendonk. Hun bijenkasten staan in de buurt van kasteel Cranendonck. Een echt streekproduct dus!

Jan en Lisa zijn beide imker. Jan verzorgt de bijen in de kasten en Lisa houdt zich bezig met het slingeren van de honing, in potjes verpakken en klaarmaken voor de verkoop.

De bijen vliegen in een straal van zo'n drie kilometer rond de kasten. Ze halen nectar uit alle bomen en planten in de buurt. En dat proef je!

In het voorjaar, als de fruitbomen in bloei staan, is de honing lichter. 's Zomers zit er acacia en linde bij en in augustus ook heide. Dat geeft de honing een andere kleur.

Gastvrouw van het landschap

Samen met andere ondernemers uit onze regio en de grensstreek met België volg ik op dit moment het online cursusprogramma 'Gastheer/-vrouw van het Landschap' van IVN De Groote Heide. We ontdekken De Groote Heide op een andere manier, leren allerlei wetenswaardigheden op het gebied van cultuurhistorie en het landschap van dit bijzondere gebied. Zo bouwen we mee aan een positief imago en stimuleren we draagvlak voor behoud van het landschap bij toeristen en inwoners van de regio. Het geeft ons bovendien de mogelijkheid om nieuwe producten, diensten en arrangementen te ontwikkelen. Erg leerzaam en leuk. Ik hoop de cursus deze zomer met succes af te ronden, zodat ik mezelf met trots 'gastvrouw van het landschap' mag noemen.



Biologisch speltmeel en bier van Strijpse bodem

Toine Maas en Quirine Meerhorst runnen samen Herberg Natuurlijk aan de Renheide, maar ook een biologisch landbouwbedrijf en zorgboerderij.

Grondlegger van dit familiebedrijf was Jan Maas (1882), ook wel bekend als 'Jan den Enckhorn'. Hij is de inspiratiebron voor de huidige herberg. Als vierde generatie boert Toine nog steeds op dezelfde akkers als zijn voorvaderen.

Anno 2021 zijn Toine en Quirine gespecialiseerd in de biologische teelt van onder andere spelt. Dit oergraan wordt gezaaid, geoogst, vakkundig gepeld en ambachtelijk gemalen in de molen van Heeze. Daarna wordt het prachtig verpakt met een landelijke uitstraling, dankzij het creatieve oog van Quirine.

Voor de (h)eerlijke biologische speltproducten van Toine en Quirine kunt u bij ons terecht. We verkopen onder andere het Lindse pannenkoekenmeel, 100% speltbloem en smakelijk 'Den Enckhorn' speltbier. Bijvoorbeeld een trippel of witbier in fles of kruik. Ook erg leuk als cadeautje!



Gehoord in de winkel

Supermarkt

Een fietser stap de winkel binnen en vraagt: "Is hier een supermarkt in de buurt?" Ik zeg natuurlijk meteen dat hij bij ons op het juiste adres is, waarop hij antwoordt: "Oh ik dacht dat jullie alleen kruiden verkochten."

Daar zit muziek in

Met een pak spliterwten voor erwtensoepp op de toonbank zegt een klant: "Elk boontje heeft zijn toontje en ieder erwtje zijn concertje!"

Een berg vitamines

Een Jongetje loopt naar buiten met een citroen-ijsje voor zijn moeder en roept: "Mama...hier is een grote berg citroen!"

Koffie gewoon

"Wilt u suiker of melk in uw koffie?" "Nee", zegt de klant. "Gewoon recht op en neer."

Huwelijksaanzoek

Mijn zelfgebakken amarettocake viel in de smaak. Een Strijpse klant met Amerikaanse roots reageerde met: "I want to marry Wilma!"

Oud?

Je bent pas oud als de kaarsjes meer kosten dan de taart.



BLOOPERS

Soms gaat er iets mis, maar meestal kunnen we erom lachen:

"We hebben heerlijke boerderijkaas, vers van het mes of in de koeling, gevaccineerd, eh... gevaccineerd bedoel ik."

Gehurkt achter een schap begroet ik een binnenkomende klant. "Oh, ik had je niet gezien", zegt de klant. Waarop ik zeg: "Klopt, ik zit verdacht opgesteld."

"Gezellig kletsend sla ik een fles cola aan van €2,58 met statiegeld €0,25. Dan kletsen we weer effe. Ohja, het statiegeld nog: €0,25. Dubbel aangeslagen dus. Vervolgens zeg ik: "Dat is dan €2527,58 aub! (2,58 + 2525,00). "Nou, dat moet wel hele lekkere cola zijn!"

Een klant bestelt een rijstevlaai, nadrukkelijk zonder slagroom. Prima, ik schrijf het op. En wat bestel ik bij de bakker... Juist: een rijstevlaai mét slagroom!

Appelflappen

Laten we afspreken, als ik twee keer een fout maak in uw nadeel, trakteer ik appelflappen!

De april-editie van de nieuwsbrief is mede in de soep gedraaid door corona.



Wie kweekt de hoogste zonnebloem?

In mei deelden we zonnebloempitjes uit. Overal in en om Strijp ontkiemen nu kleine zonnebloemplantjes die uitgroeien uit tot reusachtige zonnebloemen van wel 250 cm of hoger!

Ik ben heel benieuwd hoe de 'Strijpse' zonnebloemen het deze zomer gaan doen. Als ze uitgegroeid zijn, kom ik persoonlijk langs met een meetlat en desnoods een hoogwerker. Wie oh wie heeft uiteindelijk de grootste bloem gekweekt? De hoogste en de op één na hoogste zonnebloem worden natuurlijk beloond met een zonnig cadeautje!

Stuur me gerust alvast een foto van jouw bloemen, dat vind ik leuk en dan weet ik meteen hoe mijn eigen plantjes het doen.

Tips van Wilma: Geef ze op tijd water, zon en af en toe een beetje mest. Denk ook aan een stevige stok als ze straks groter worden. En een geheime tip: veel tegen praote. Dat doet wonderen!

