



Coop Sint Jan Nieuws

Jaargang 6, nummer 3 – oktober 2022

Slim inkopen

Lieve mensen,

Jullie zullen wel denken: eindelijk weer een nieuwsbrief van de winkel. Dat klopt. Ook wij zijn bewuster geworden na alle prijsverhogingen, en moeten hier en daar een stapje terug doen. Maar door slim in te kopen, beurzen te bezoeken en zo dicht mogelijk bij huis te blijven met levensmiddelen en streekproducten, hebben we voor een heel aantal producten de prijzen nog niet hoeven te verhogen. We doen ons best uw dagelijkse boodschappen betaalbaar te houden!

Op beurzen maken we er een sport van om leuke producten in te kopen die niet overal verkrijgbaar zijn. Net als betaalbare verpakkingsmaterialen. Met creativiteit kom je een heel eind.

Al met al.....ben ik dus niet elke dag te vinden in de winkel. Het kost nu eenmaal veel tijd om de leukste winkel van Strijp te blijven! 😊

Intussen schiet het al aardig op met 2022. De tijd van kerst- en cadeaupakketten komt eraan. Dit jaar mochten we voor het eerst een mooi pakket maken voor een bekende Nederlander: Annemarie van Gaal. Zo leuk! En ook een (oud) bekende Leendenaar was bij ons te gast. Wie? Dat leest u verderop.

Ik durf wel te zeggen dat we weer geweldige, anders-dan-andere artikelen hebben gevonden voor in onze kerstpakketten. Begin november staat het in de winkel.

Natuurlijk slaan we Sinterklaas ook dit jaar niet over. Al met al staat er weer veel sfeer en gezelligheid voor de deur. We hebben er zin in. Hopelijk u ook!

Liefs,

Wilma

Winterse Openingstijden

Van oktober tot april:

Ma	GESLOTEN
Di	8.30-18.00
Wo	8.30-18.00
Do	8.30-18.00
Vr	8.30-18.00
Za	8.30-16.00
Zo	GESLOTEN



Coop Sint Jan
Strijperstraat 51
5595 GB Leenderstrijp
T: 040-7602113
M: 06-86630062
winkel@coop-sintjan.nl
www.coop-sintjan.nl





Gehoord in de winkel

"Ik kan 's morgens nog niet zo goed denken. 's Middags ook nog niet en 's avonds is al helemaal niet!"

"Alle wegen leiden naar Strijp."

*"Strijp S.....
Strijp L is net zo leuk!"*

"Wilma zijn die takken in dat zakje ook te koop?"

"Dat is zoethout, daar kun je lekker op knauwen!"

Bekende Nederlander



Begin juli was Annemarie van Gaal in Leende op uitnodiging van FEMME, netwerk voor vrouwelijke ondernemers. Na haar lezing kreeg ze een mooi cadeaupakket dat wij voor haar mochten samenstellen.

Mooie herinneringen aan ons eerste lustrum

Het is alweer twee seizoenen geleden dat we ons eerste lustrum hebben gevierd. Een ietwat frisse maar gelukkig droge zondagmiddag waar we met een heel fijn gevoel aan terugdenken.

De duofiets werd geïntroduceerd.

Ballonnenartiest Willemijn maakte prachtige ballonfiguren.

Er waren heerlijke Streejpse burgers, geschonken door Slagerij Neeskens.

De winnaar van de kauwgomballenwedstrijd werd bekend gemaakt: Toke van der Kruis.



Er was gezellige live muziek van onze eigen Strijpse muzikanten: de dames van Amuse. Wat hebben we met ze gelachen!

Heel bijzonder was ook de aubade van de jachthoornblazers uit Strijp: Le rallye Priesmont. Kippenvel!!!

We hebben ontzettend genoten van alle leuke dingen, en niet in de laatste plaats van u: de vrolijke gezichten, prachtige kindertekeningen en vele lieve woorden. Geweldig! Heel fijn dat zo veel mensen de moeite hebben genomen om dit feestje met ons mee te vieren. Op naar lustrum 2!



Kerst- en cadeaupakketten

De eerste opdracht voor het maken van kerstpakketten is al binnen. Daar zijn we heel erg blij mee! We werken ook aan een mooi pakket 'van hier'.

Heeft u speciale wensen of een leuk idee? Laat het ons weten! We denken graag met u mee en maken er met alle liefde iets heel moois van.

Assortiment

Onze slager, bakker en groenteboer leveren de mooiste seizoensproducten. Onder andere:

- Kant en klaar maaltijden
- Wintersoepen
- Zult, balkenbrij en bloedworst
- Groenten en fruit van het seizoen
- Pittenbrood
- Amandelstaven
- Kerstbroden

Cadeautip: onze Strijpse souvenirs, oa:

- Wijn
- Mokken
- Onderzetter
- Stroopwafels in blik
- Pepermuntjes en zuurtjes

We hebben een altijd wisselend assortiment luxe chocolade en koeken. Ook is er weer een zending prachtige, handgemaakte keramiek bloemen onderweg van Litouwen naar Strijp!



PIETSA zaterdag & Hartige woensdag

Vanwege onze bezetting hebben we besloten om op woensdag geen PIETSA's meer te bakken. In plaats daarvan is het nu **HARTIGE WOENSDAG**. U kunt bij ons terecht voor vers afgebakken saucijzenbroodjes en frikadelbroodjes. Ook worstenbroodjes en broodjes gemak (om zelf af te bakken) hebben we meestal wel op voorraad. Ideaal voor de hartige woensdagmiddag trek!

Voor PIETSA kunt u elke zaterdag bij ons terecht. Lekker makkelijk en vers belegd met de beste ingrediënten.

Planten & snijbloemen

De vraag naar snijbloemen is helaas te klein om ervoor in te kopen. Er belanden te veel bloemen in eigen vaas. Voor meerdere bossen of een grafstukje kunt u nog wel bij ons terecht. Graag vooraf bestellen. Ook blijven we de mooie takken, tulpen, kerst- en voorjaarsbollen van Johan Noten verkopen. Voor buiten hebben we grote en kleine winterviolen, bolchrysanten, kleine chrysantjes in diverse kleuren, Gaultheria (bergthee) en potgrond.



Vogeltjes

Het is geen geheim dat Wilma gek is op vogeltjes. We hadden al leuke spulletjes met kippen en mussen. Nu is er een hele serie artikelen binnen met roodborstjes erop. Van servetjes tot mokken en theelichtjes. Cadeautip!



Museumtoilet

In juli was Siem Rutten, oud postbode van Leende en Strijp, in de winkel. Hij vertelde vol trots dat er nog een foto van hem is waarop hij als postbode voor de winkel staat. Nou, die foto konden wij hem meteen laten zien want die hangt in ons 'museumtoilet'.



Siem Rutten met de foto waar hij zelf op staat.

Kleine boodschap

Bent u ook nieuwsgierig naar dit mini-museum? Vraag gerust even om de sleutel wanneer u langskomt voor een grote of kleine boodschap.

Wie is het?

Op foto staan naast Siem ook juffrouw Margriet de Vocht en winkelhulp Toos Hulsen. Maar wie is dat jongetje? Weet u het?



Nieuwe smaken en vondsten

Wijn uit... Soerendonk!

We hebben met eigen ogen mogen zien hoe Wijngoed Zurrick twee witte natuurwijnen maakt van druiven die onder de Brabantse zon zijn gerijpt. Het gaat om Johanniter en Sauvignier.



Rufus

Het 8e biertje van deze lokale brouwer heet: Brutaal. Het is champagnebier!



SKÅL Family Brewery

Het tweede biertje van deze familie-brouwerij is een witbier genaamd: Bleke Rowan.



Meel van dichtbij

Nieuw: pannenkoekmeel, tarwebloem en mix voor volkoren kruidkoek van de molen Sint Victor uit Heeze.



Van de familie Maas hebben we heerlijk en eerlijk biologisch spelt-pannenkoekmix en speltbloem.



Kerst 2022

Een kleine impressie van wat we zoal voor Kerst hebben ingekocht.



Een eigen winkel: het heeft zo zijn voordelen

Ook Eric en ik werden uiteindelijk door corona geveld. Samen zaten we proestend en snotterend onze quarantainetijd uit. Gelukkig waren we niet al te ziek. We waren heel blij dat we konden terugvallen op Barbara en onze kinderen.

Wat ook heel fijn was: we konden toch zelf boodschappen doen. Na sluitingstijd reden we naar onze eigen winkel, waar we in alle rust, en zonder risico's voor anderen boodschappen konden doen. Wat een uitkomst!



Schoentje zetten

Vanaf begin november kunnen de kinderen t/m groep 8 een Sinterklaas-vlaggetje komen ophalen om thuis in te kleuren. Na de landelijke intocht tot en met vrijdag 2 december mogen de kinderen van Striip hun schoentje komen zetten.